

## Og så var der den første OpenAir koncert i Løvskal Hus...

Skrevet af Administrator

Onsdag, 28. august 2013 13:21 - Senest opdateret Søndag, 08. september 2013 21:42

---

Open air koncerten med Bibbi og Snif i Løvskal Hus fredag den 23 august 2013 var en stor succes.



Vejrguderne var med os, så det gjorde aftenen endnu mere fantastisk.

## Og så var der den første OpenAir koncert i Løvskal Hus...

Skrevet af Administrator

Onsdag, 28. august 2013 13:21 - Senest opdateret Søndag, 08. september 2013 21:42

---

Vores amfiteater blev inviet på bedste maner.

Rigtig mange var mødt op, også udenbyes folk der havde hørt om koncerten, først til fællesspisning med lækkert smørrebrød, som var leveret fra Euro Spar i Bjerringbro.

Bibbi og Snif med 4 mands band sang og spillede skønne gamle numre af bla. Dolly Parton og deres egne numre. Bandet havde stillet op med lysspots, der gav en utrolig hyggelig stemning.

Der var dejlig country musik toner ud i natten og senere kom månen også frem og lyste for os. Der var plads til at danse foran bandet og det benyttede nogen sig af. Til de gode rytmer og den gode musik blev der også sunget og klappet i takt, til de sange vi allesammen kendte. Akustikken var rigtig god, så nu ved vi at arrangementer af denne slags er virkelig egnede til vores amfiteater også i fremtiden.

## Og så var der den første OpenAir koncert i Løvskaal Hus...

Skrevet af Administrator

Onsdag, 28. august 2013 13:21 - Senest opdateret Søndag, 08. september 2013 21:42

---



Denne tekst er en del af en dokumentation af den første OpenAir koncert i Løvskaal Hus, som blev afholdt den 28. august 2013. Billedet viser publikummet, der er samlet på græsset foran huset, og som er i gang med at nyde koncerten. De fleste af de tilstedeværende er ældre mennesker, og de ser ud til at være meget engagerede i musikken. Det er en dejlig dag, og atmosfæren er meget hyggelig og afslappet.